



Festligt i Oskarshamn

Den 17 september firade Oskarshamns epilepsiförening 30-årsjubileum på Oskarshamns folkhögskola. Föreningen fyllde egentligen 32 år i år, men under 2020 kunde de inte fira på grund av pandemin. Grattis till alla år!

Föreningens ordförande Benge Davidsson fick en stressig förmiddag då han kom till lokalen och fann att overheadapparaten inte fungerade. Men entreprenör som han är lyckades han ordna så att apparaten blev funktionsduglig igen.

Jubileumsfirandet började med samling klockan 11. Därefter följde ett tal av Anders Johansson, kommunalråd i Mönsterås. Han poängterade vikten av att, som politiker, ha god kontakt med föreningar för att kunna fatta de rätta besluten. Carina Davidsson såg naturligtvis till att värva Anders Johansson som medlem i föreningen innan han lämnade lokalen.

Sedan följde en intressant föreläsning av neurolog Jan Hackell. Han pratade lättsamt och humoristiskt om de vanligaste epilepsiläkemedlen som finns idag. Han visade också hur det går till att ta fram nya läkemedel, och efter en kort paus fortsatte han med att berätta om epilepsikirurgi. Carina tackade honom och berättade att det var Jan Hackell som för 32 år sedan såg till att Epilepsiföreningen i Oskarshamn bildades.

Ordet lämnades därpå över till gästerna. Under tecknad, från Epilepsiföreningen i Jönköpings län, tackade Carina och Benge för den långa vänskap vi haft sedan vi träffades på en

informatörsutbildning i mitten av 1990-talet. Ett gott samarbete har utväxlats mellan föreningarna och gemensamt förbundsarbete då Benge och jag var ledamöter i Svenska Epilepsiförbundets styrelse. Eftersom Carina och Benge spridit mycket information under åren överräckte jag kunskapens frukt, ett glasäpple. Men Benge är allergisk mot äpple så han fick även ett glaspäron.

Arne Herzberg överlämnade, som tack för ett gott samarbete, en blomma från Epilepsiföreningen i Kalmar med omnejd samt dessutom en stor blomma från Svenska Epilepsiförbundet. Anders Nilsson, ordförande i Epilepsiföreningen i Hultsfred/Vimmerby, höll ett kort tal och överlämnade en blomma.

Chatrine Pålsson Ahlgren, före detta ordförande i Svenska Epilepsiförbundet, visade en speciell penna från SPF Seniorerna. Från pennan kan man dra ut en flik med information om föreningen. Chatrine Pålsson Ahlgren sponsrar med 500 kronor om föreningen beställer sådana pennor. Efter alla tacktal samlades vi för att äta en god middag samt kaffe med tårta innan lokala musiker bjöd på underhållning.

Stort tack till Carina och Benge Davidsson för en trevlig och välordnad jubileumsfest!

Text Ingvor Aiha Foto Carina Davidsson

